

Ons feest van Don Bosco



"Eres tu – jij en ik – iedereen hoort erbij", dat was het thema van onze dag. In Heverlee startten we onze dag al zingend en dansend op het lied van Don Bosco. De weergoden waren ons goed gezind en hielden de ochtend droog. Nu meer dan ooit is er de nood om verbinding met elkaar te voelen en wees maar zeker dat verbondenheid precies is wat we allemaal voelden!

Na een gezamenlijke bubbel-opstart ging iedereen naar de eigen klas. Het levensverhaal van Don Bosco kon niet ontbreken: "wie was Don Bosco? Wat heeft hij gedaan? Waarom herdenken wij hem? En vooral ook de vraag: waarom zijn wij een Don Bosco-school?" Al deze vragen passeerden de revue.



De juffen en meesters hebben ons flink uitgedaagd vandaag! Na het verhaal bleek er een heuse "1 tegen allen" op de planning te staan. Via teamwerk binnen onze eigen klas moesten we allerlei opdrachten uitvoeren.

Geheimschriften, woordzoekers en kruiswoordraadsels... Ze hebben geen geheimen meer voor ons! We zochten creatieve manieren om het logo van Don Bosco na te maken.

We knutselden het hoedje van Don Bosco en gingen ritmisch aan het werk.

Net zoals Giovanni Bosco hebben we ons verdiept in trucjes en werden we even echte goochelaars.

We waagden ons zelfs aan een reclamespotje waar we in the picture konden zetten waarom het zo cool is om in een Don Bosco-school les te volgen.

We hebben ons niet verveeld!

Teamwork makes the dream work 😊



Na afloop van onze challenge stond er ons nog een verrassing te wachten: onze directies hadden een leuke verrassing omdat we alle opdrachten zo goed uitgevoerd hebben. We kregen allemaal een drinkbus cadeau!

Superleuk voor ons en nog eens goed voor het milieu!

Een dag om niet snel te vergeten.

